

Cultuurreis *Met Seneca aan de Golf van Napels*, groep 1: 25 april t/m 1 mei 2019; groep 2: 9 t/m 15 mei 2019

Uitgebreide reisinformatie

Inleiding

De Golf van Napels is niet alleen interessant vanwege Pompeji en de uitbarsting van de Vesuvius. Aan de andere kant liggen de steden Pozzuoli en Napels, en het luxe kuuroord Baiae. Pozzuoli was dé internationale zeehaven van de Romeinen. Met 65.000 inwoners was zij de tweede stad van Italië. De welvaart was hoog. De oorspronkelijk Griekse stad Napels (Neapolis) had een bijzondere aantrekkingskracht voor de Romeinse bovenlaag vanwege de relaxte 'andere' cultuur. Het nabijgelegen Baiae stond bekend als mondaine badplaats. Caesar, Cicero, Augustus, Nero en Hadrianus hadden hun villa's aan deze kust. We verkennen de streek aan de hand van de filosofische brieven van de Romeinse filosoof Seneca (ca. 4 v. Chr. - 65 n. Chr.). Een belangrijke rol in zijn denken speelt de individuele autonomie en innerlijke vrijheid.

De 7-daagse reis (per vliegtuig vanaf Düsseldorf of Keulen/Bonn) heeft het karakter van een seminar met excursies. 's Ochtends lezen we in het hotel een tekst van Seneca uit de bundel *Brieven aan Lucilius* in een Nederlandse vertaling. 's Middags maken we een excursie langs locaties die de besproken tekst completeren. Doel van de reis is een kennismaking (en verdieping) met de filosofie van Seneca en een verkenning van het gebied dat bekend staat als 'Campi Flegrei' (Flegreïsche Velden).

De reis wordt in een rustig tempo ondernomen en er is voldoende gelegenheid te pauzeren tussen de verschillende onderdelen van het programma en te genieten van het leven in Italië.

Voorlopig programma

Op dag 1 (donderdag) gaan we met een bus vanaf Maastricht, Heerlen en Roermond naar de luchthaven (Düsseldorf of Keulen/Bonn) en vliegen direct naar Napels. Vanaf het vliegveld in Napels gaan we per bus naar ons hotel in Pozzuoli voor zes overnachtingen aldaar. Eind van de middag maken we een eerste kennismaking met het bijzondere vulcanisme in het gebied. 's Avonds hebben we een gezamenlijke maaltijd.

Dag 2 (vrijdag) staat in het teken van hét kuuroord voor de Romeinse chic: Baiae. 's Ochtends lezen we een tekst van Seneca over zijn verblijf aldaar. 's Middags bezoeken we per bus het Archeologische Park Baiae. Ook maken we een tocht met een boot in de baai waarin de

verzonken resten liggen van Baiae, met o.a. de resten van de prachtige Villa van Piso. Op de terugtocht werpen we vanaf de Monte di Procida een blik op de Baai van Pozzuoli.

Dag 3 (zaterdag) lezen we een brief over Seneca's aankomst in Pozzuoli. 's Middags verzorgt Gemma een rondleiding door de stad. De stad was in Seneca's tijd de grootste stad in Italië na Rome. Het was de internationale haven van de Romeinen. We bezoeken o.a. Rione Terra met de ruïnes van de Romeinse stad en de Capitool-tempel. Ook zien we het grote amfitheater en de resten van de baden van Neptunus.

Dag 4 (zondag) beginnen we met het bijzondere thema 'Seneca's gedachten over de Romeinse villa's in de regio'. Ook dinsdag zal dit het thema zijn. We lezen zijn beschouwing over de Villa van Vatia. Eind van de ochtend brengen we met een bus een bezoek aan de Villa Pausilypon. De villa heeft een zeer bijzondere ligging en was in zijn tijd een van de meest luxueuze villa's. Eind van de middag is er een sessie over Seneca's 'uitjes' in de streek.

Dag 5 (maandag) lezen we Seneca's brief over de beroemde Romeinse tunnel van Cocceius door de berg Posilipo, de Crypta Neapolitana. De tunnel was maar liefst 700 meter lang. Seneca denkt na over de dood. 's Middags bezoeken we met de lokale trein het Parco Vergilio di Piedigrotta met de ingang van de tunnel. Daarna gaan we naar Napels. Onder de S. Lorenzo lopen we door de winkelstraten van de Romeinse stad. Ook zien we het theater waar keizer Nero eens optrad. Waarom was voor Seneca een bezoek aan Napels zo interessant?

Dag 6 (dinsdag) verzorgt Robert een lezing over Seneca's beschouwing over de Villa van de Scipio. Scipio Africanus was de generaal die het Romeinse Rijk had gered door Hannibal te verslaan. Scipio's villa was de eerste in Campanië. Scipio is voor Seneca een van de grote Romeinse voorbeelden, een ander is Cato Maior. Waarom? 's Middags rijden we met een bus naar de resten van de Villa van Vatia bij Torregaveta en naar de stad Liternum waar de Villa van Scipio lag. Bij terugkeer sluiten we de reis af met een drankje op het terras van ons hotel.

Dag 7 (woensdag) vliegen we terug naar huis.

Vlucht

We vliegen met Eurowings vanaf Düsseldorf of Keulen/Bonn direct naar Napels.

Voor wie alleen met handbagage reist geldt een korting van € 34,-

Hotel

We verblijven in het centrum van Pozzuoli in hotel Neronensis Relais & Spa. Het hotel is gebouwd op de resten van een Romeins badhuis. Delen daarvan zijn nog goed te zien in de tuin en in de benedenverdiepingen van het hotel. Het ontbijtterras heeft een prachtig uitzicht op de haven van Pozzuoli en de Baai.

De kamers hebben het karakter van appartementen. Het hotel heeft geen eenpersoonskamers! Wel hebben drie van de appartementen, naast woonkamer en badkamer, twee afzonderlijke slaapkamers. De extra slaapkamers kunnen worden gebruikt als eenpersoonskamer. Badkamer en toilet zijn dan te delen met de andere gebruiker(s). We vragen om flexibiliteit. De appartementen zijn zeer groot en een appartement delen met z'n drieën kan ook leuk zijn!

Neem even contact met ons op om te horen of de kamers die gebruikt kunnen worden als eenpersoonskamer nog beschikbaar zijn.

Groepsgrootte

Gezien het karakter van de reis is de groepsgrootte klein gehouden en kunnen maximaal 22 personen aan de reis deelnemen.

Reisleiding

Uw gidsen zijn Robert Kragting (filosoof) en Gemma Jansen (archeoloog). De algemene organisatie is in handen van het reisbureau Labrys te Nijmegen (aangesloten bij ANVR en garantiefonds).

Karakter van de reis

De reis is opgezet als een studiereis. 's Ochtends heeft is er een seminar, 's middags is er iedere dag een excursie (te voet, met de bus of met de locale trein). Vergeet niet een opschrijfboekje en een stoeltje mee te nemen op deze reis.

Gezondheid en conditie

Pozzuoli is gebouwd op de helling van een berg en af en toe moeten we een kleine klim maken. Ook zullen we soms een trap moeten lopen. Indien u twijfelt over deze aspecten van de reis kunt u het beste even contact met ons opnemen.

In april en mei kan het heel mooi weer zijn in Italië, maar het kan nog fris en regenachtig zijn. Zorg dus ook voor een trui en een regenjas.

Voorpret

Voorafgaand aan de reis organiseren we nog een keer de cursus *Op bezoek bij Trimalchio*:
- op vrijdagmiddag van 10 t/m 31 augustus 2018 in Maastricht, 14.00 tot 16.00 uur.

Ook is er de lezing *Souvenirs uit Romeins Pozzuoli*:

- op zondagmiddag 2 september 2018 in Maastricht, 14.00 tot 16.00 uur,
- op maandagmiddag 3 september in Roermond, 14.00 tot 16.00 uur en
- op zondagmiddag 23 september in Heerlen, 14.00 tot 16.00 uur.

Meer details zijn te vinden in het studiegidsje najaar 2018 en op onze website.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op zondag **31 maart 2019** organiseren we een kleine voorlichtingsbijeenkomst in Maastricht. Hier geven we de laatste technische informatie, lichten we de inhoud van de reis toe en kunt u uw reisgenoten al ontmoeten. Een uitnodiging hiervoor volgt t.z.t.

Kosten

De kosten voor de reis bedragen ongeveer € 1.195,-. De definitieve prijs weten we na de vrijgave door Eurowings van de vliegtickets voor april en mei 2019. Inbegrepen zijn: vlucht, transfers vanaf Maastricht, Heerlen en Roermond naar het vliegveld en terug, het busvervoer in het kader van de reis ter plaatse, zes hotelovernachtingen op basis van logies en ontbijt, de gezamenlijke maaltijd op de dag van aankomst, en de rondleidingen. Niet inbegrepen zijn: het vervoer met de lokale trein, entrees, lunches, avondeten, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard, alsook de eigen reis- en annuleringsverzekering.

Verzekeringen

Wij gaan er van uit dat iedereen in het bezit is van een reis- en annuleringsverzekering. U kunt een reis- en annuleringsverzekering afsluiten bij een reisbureau of bank in uw buurt. Sluit de verzekeringen voor de reis pas af nadat wij uw deelname schriftelijk bevestigd hebben.

Inschrijven - zo spoedig mogelijk!

We verzoeken u zich zo spoedig mogelijk in te schrijven in verband met de reservering van de vlucht en het hotel. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier, twee kopieën van uw paspoort of identiteitskaart (pagina met foto) en een aanbetaling van € 400,-, ontvangt U van ons een ontvangstbevestiging. U kunt de betaling overmaken op NL20.RABO.0119.8191.39 t.a.v. 'R. Kragting, inzake Rubico' onder vermelding van 'Seneca 2019'. Let op: Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en de aanbetaling.

Het resterende bedrag dient u over te maken vóór **1 februari 2019**.

Als u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.